

Jonas Klarin – Lundagårds styrelse

(Berätta om dig själv) Efter erlagd gymnasieexamen från Västerhöjdsgymnasiet i Skövde flyttade jag till Berlin där jag bodde från och till i knappt ett år. Jag läste mycket skönlitteratur, hade det allmänt bra och klubbade en hel del. Efter min tid i Berlin flyttade jag till Lund för att studera vid universitetet. Jag började med att läsa svenska, då jag alltid varit intresserad av språk i allmänhet och skrivande i synnerhet. En termin studier i det svenska språket räckte dock gott, och jag började därefter läsa statsvetenskap (eftersom jag alltid varit intresserad av politik och samhällsfrågor). Efter att ha påbörjat mina studier i statsvetenskap märkte jag dock ganska snart att det var, för att förstå olika politiska beslut och företeelser, nödvändigt att på ett djupare plan förstå samhällsekonomin. Jag började därför läsa nationalekonomi och har sedan dess växlat mellan statsvetenskap och nationalekonomi. Jag är som sagt intresserad av min omgivning och världen som omger mig. Allt som förklarar människan och hennes natur, förehavanden och märkvärdigheter intresserar mig, oavsett om undersökningsverktyget är statsvetenskap, nationalekonomi, litteratur eller konst. Vad jag vill arbeta med i framtiden vet jag inte, men att det på något sätt berör samhällsekonomin finner jag högst troligt.

(Tidigare erfarenheter) Jag var förra våren redaktionschef och i höstas chefredaktör för Nådiga Lundtan, LundaEkonomernas tidning. Detta var ett uppdrag jag tyckte mycket om och som jag lärde mig oerhört mycket på. Jag ville ett tag, när jag läste svenska, bli journalist och jag sökte våren 2008 in till journalistlinjen på Skurups fopikhögskola. Skolan i Skurup anses som väldigt bra och det är ungefär 300 sökande på de tjugo platserna. Jag kom nästan in. Tur var nog det, för jag har kommit till insikten att jag hellre, om jag ska arbeta med en tidning, styr tidningens övergripande inriktning. Nu babblar jag - åter till erfarenheter. Som chefredaktör och ansvarig utgivare för Lundtan lär man sig många saker. Tillåt mig rada upp dem: 1) leda en grupp människor med mycket olika kompetenser (skribenter, fotografer, layoutare, annonsförsäljare mm) 2) hur distribution och tryck fungerar i detalj - mycket kontakt har jag haft med Grahns tryckeri (och andra tryckerier!) 3) hur en tidning finansieras (annonsförsäljningstekniker, strategier etc.) 4) fingertoppskänsla för hur tidningens färdriktning med små medel kan justeras. Jag tog över Lundtan i höstas och har gjort djupgående förändringar; en ny grafisk profil har arbetats fram, nya rutiner för redaktionsarbetet har skapats och det bästa finansiella resultatet någonsin har uppnåtts. Gå in på Lundtans hemsida för att se gamla nummer.

(Varför söker du denna post) Jag söker denna post av flera anledningar. För det första har jag som jag berättat ovan ett stort intresse för samhällsfrågor och för det skrivna ordet. För det andra tar mina uppdrag inom LundaEkonomerna slut (jag är idag styrelseledamot och ansvarig för interna relationer), och jag söker därför efter något vid sidan av studierna som kan fånga upp min överskottsenergi. För det tredje tycker jag om att arbeta med tidningsproduktion specifikt. Detta för att jag dels får arbeta med sådant jag tycker om - samhällsfrågor, politik etcetera, dels för att själva tidningsskaparprocessen innebär mångdimensionella strategiska utmaningar; strategier för innehåll och finansiering på både kort och lång sikt är något som ständigt måste finnas. Det tycker jag är spännande.

(Vad anser du kunna tillföra denna post) Jag tycker att Lundagård är en bra tidning idag. Jag tycker dock att mycket kan bli bättre. En tydligare struktur i tidningen skulle behövas med en tydligare indelning av dess delar. Jag upplever idag tidningen som rörig. Sedan är det ett stort problem att

tidningen inte kan bära sig själv utan år efter år når negativa resultat. Detta måste åtgärdas antingen genom att redan från början be ägarna om mer pengar till produktionen eller att skära på kostnader (byta tryckeri). En annan möjlig lösning är att se sig om efter andra lösningar vad gäller annonsfinansiering (Tomat som är tidningens annonsbyrå idag har jag ganska dåliga erfarenheter av).

(Hur ser det ut tidsmässigt denna period) Till hösten kommer jag att skriva kandidatuppsats i statsvetenskap vid Lunds universitet. Till våren vet jag dock inte vad jag kommer att göra och jag vill redan här i min ansökan vara uppriktig med att jag kanske lämnar Lund nästa vår. Om jag stannar kommer det vara för att jag påbörjar en masterutbildning i nationalekonomi. Jag vill dock påbörja min master hösten 2012 och vill helst läsa den utomlands. Om detta inte är möjligt, och jag bedömer risken för detta som ganska troligt, kommer jag att läsa i Lund.